

Goede Vrienden,

De westerse beschaving heeft vanuit Europa eens haar licht laten schijnen over heel de wereld, al was het soms met donkere plekken.

De grootheid en rijkdom hiervan op vele terreinen van wetenschap en techniek, maatschappelijk leven en sociale voorziening, kunst en cultuur zijn onmiskenbaar. De resultaten hiervan waren – hoewel niet even zeer, voor iedereen en altijd – de schoonheid, de goedheid, de waarheid en het geluk van een samenleving. De voornaamste bronnen hiervan waren het Joods-Christelijk geloof met zijn vervulling in Jezus Christus en de Grieks-Romeinse cultuur met zijn filosofie en zijn recht. Hierna kwamen nog Germaanse invloeden.

Hoe is deze beschaving zich nu aan het ontwikkelen? Steeds meer gaan we naar een openlijke verwerping van het christelijk geloof, van de waarheid, van recht en rechtvaardigheid. De resultaten hiervan zijn lelijkheid, gruwelijk geweld, leugen en een groeiend aantal depressieven en ongelukkigen tot jongeren en kinderen toe. De honderden miljoenen kinderen die vóór hun geboorte vermoord worden, vormen een gruwel van de huidige “moderne beschaving” die oneindig veel erger is dan gelijk welke holocaust die de geschiedenis van de mensheid ooit heeft gekend. De grootste wereldleiders en hoogste wereldorganisaties verkondigen openlijk monsterleugens om onschuldige volken en landen uit te moorden en te vernietigen. Bovendien wordt de eigenheid en het geluk van de afzonderlijke personen vernietigd. God en zijn schepping worden publiek ontkend, de tien geboden en de moraal verworpen, de identiteit van man en vrouw, huwelijk en gezin ontworcht, de waarheid van Jezus Christus en het Evangelie alsook van Maria en de Kerk bespot. Alle pijlers voor een gelukkig leven en samenleven als schepping Gods, worden onderuit gehaald. Hierbij gaat het niet om een plaatselijke ontsporing of een natuurlijk protest. Het is een wereldwijd georganiseerde opstand, gevoerd door de machtigste leiders en grootste wereldorganisaties, gesteund door de rijkste personen en groepen, betaald met het belastinggeld van de volken. En deze decadente samenleving is zo gestructureerd dat ze nog een onbeperkt aantal andere vormen van waanzin en onheil kan voortbrengen.

De dramatische strijd waarin we verwickeld zijn, is de eindoorlog van Satan tegen God, het rijk van de duisternis tegen het Rijk Gods.

Sommigen verheerlijken de president van de VS “als de koning die het rijk van Israël” volgens Bijbelse beloften zal herstellen in het licht van het einde der tijden. Inderdaad, het kwade schijnt wereldwijd zijn volheid te bereiken en het einde der tijden lijkt nabij. De Koning die het Rijk van Israël en heel de schepping zal herstellen is echter geen brutale wereldheerser met vernietigende wapens, maar Jezus Christus, de gestorven en verrezen Heer, die de gruwel van het zionisme, het satanisme en de goddeloze vrijmetselarij zal vernietigen. De Wederkomst van Jezus Christus is nabij. Bereiden we ons hierop voor of slapen we verder?

P. Daniel

XIV/33

Vrijdag 23 Augustus 2019

Flitsen

Permanente hervorming

We trachten aan een hervorming te blijven werken, zowel geestelijk als materieel. We leven niet alleen in een woelige tijd maar vooral in een verregaande goddeloze atmosfeer, die vooral vanuit het westen agressief wordt opgedrongen. Het is onze taak om de geest van Jezus' Evangelie steeds authentieker te beleven, tot voortdurende loutering van onszelf én tot getuigenis voor anderen. Vandaar de opdracht om geestelijk bijzonder waakzaam te zijn, omdat de Heer Jezus ieder ogenblik kan wederkomen. Ook de liturgische diensten worden eens doorgenomen en, waar nodig, aangevuld zoals ze eigenlijk moeten gebeden worden. Materiële hervorming betekent dat er veel gebouwd en gebroken wordt. Op dit ogenblik wordt aan een tiental projecten gewerkt: de oude "médicinale" en de nieuwe, de vleugel van het mannenklooster St Jozef, in het klooster zelf wordt aan verschillende verbouwingen of verbeteringen gewerkt en ook in de nieuwbouw. Het brengt veel stof en soms ook veel lawaai mee, vooral wanneer met een slijpschijf de (goedkope, Turkse?) marmer wordt effen geschuurd. Nagenoeg heel de vloer van het klooster wordt zo proper gemaakt. Ondertussen worden ook nog de vijgen geoogst, op enkele bomen na, waarvan de vruchten nog niet helemaal rijp zijn.

Uitstap van de gemeenschap

Op woensdag zouden we allen samen onze eerste en laatste daguitstap van deze vakantie maken. Hoewel, drie zusters bleven thuis omwille van de vele werkzaamheden die aan de gang zijn. 's Morgens vroeg deden we een kort gebed in de refter, aten wat en trokken met twee auto's naar de zee in Tartous. Het is twee uur rijden. De zusters en kinderen werden naar het strand gebracht waar zij eerder al eens vertoefd hadden en de broeders zochten een ander strand. Met het einde van de vakantie is het aan zee vrij rustig. Overal zie je huizenblokken in aanbouw, afgewisseld met grote serres en langs de weg die grote kaktussen met hun zoete sappige vruchten als (stekelige) appeltjes. Zodra we in de zee zwommen, kwam er al een Russische helikopter laag overgevlogen en daarna nog twee. Van op de grond werden ze enthousiast toegewuifd. Terwijl de zusters en de kinderen gerust gelaten werden en zich vele uren in de zee konden ontspannen kwamen moeder Agnes-Mariam en zr Carmel ons kort na de middag ophalen. De eigenaar, een christen, kwam met een schaalpje brandende wierook naar ons toe en vroeg of ik die wilde zegenen. Na wat verbruikt te hebben vertrokken we kort na de middag. Helaas, 'n 50 km vóór Qâra hadden we zware autopech: een verbrande motor en verlies van olie. We stapten alle zeven uit. Onmiddellijk stopte een luxewagen en de chauffeur wilde ons helpen. Daarna stopte een vrachtwagen en twee vrolijke moslims stelden voor ons naar Qâra te trekken. En dat deden ze met een snelheid van 'n 25 km per uur. Ondertussen reden de zusters en de kinderen ons voorbij. Deze mannen waren van Tartous en wilden dat we een volgende keer bij hen langs zouden komen. Zij wilden ook geen enkele vergoeding, alleen een zegen van de abouna, waar ze blijkbaar veel eerbied voor hadden. Indien er in Jezus' tijd moslims bestaan hadden, zou Hij misschien over deze twee gezegd hebben: "*Deze moslims*

*zullen u voorgaan in het Koninkrijk Gods!* 's Avonds hebben we samen de vespers gezongen uit dankbaarheid voor deze dag en voor allen die we ontmoet hebben.

### Brood en wijn

Ziehier een antwoord aan hen die zich afvroegen wat het betekent dat er na de mis brood, wijn en olie gezegend worden, zoals ik vorige keer schreef. Op het einde van een Eucharistie bij een groot feest (zoals 15 augustus) in de byzantijnse liturgie wordt brood gezegend. Dit is een verwijzing naar de wonderbare spijziging waarmee Jezus het volk te eten gaf. De wijn verwijst naar de vreugde omdat hij volgens psalm 104, 15 het hart van de mens verheugt. De olie verwijst naar de kracht van de heilige Geest. In de oudheid werden de gelovigen dikwijls gezegend met gewijde olie tot vreugde en tot genezing. Ieder krijg een flink stuk brood dat hij/zij in wijn dompelt (dit is niet het eucharistisch brood!). Het is een uitnodiging voor allen om aan de vreugde van het feest deel te nemen.

### Bevrijding van Idlib

Weken lang heeft het Syrische leger getracht iets te doen aan de hel van Idlib, maar zonder veel succes. Bovendien zijn er vele soldaten gesneuveld. Met Turkije werden afspraken gemaakt dat zij mee zouden zorgen dat er veilige zones zouden komen waarlangs de mensen kunnen vluchten en zich in veiligheid brengen. Bovendien zouden er zones komen waar de terroristen hun zware wapens zouden weghalen. Zonder succes. De terroristen en hun broodheren (VS, Turkije, NAVO) bleven zware aanslagen uitvoeren en de mensen beletten te vluchten. President Erdogan was blij te mogen meespelen met Poetin voor de vrede in Syrië maar in feite bleef hij alles doen om een deel van N. Syrië in te palmen in zijn Ottomaans Rijk. Tenslotte hebben de VS en Turkije samen een voorstel uitgewerkt opdat er een flinke "bufferzone" opgelegd wordt waarin niemand zou mogen opereren, ook dus het Syrische leger niet. Een spitsvondigheid om de terroristen te helpen zich te reorganiseren en de stroom van wapenlevering te blijven ontvangen. De reactie van Syrië, Rusland en China is een radicaal neen. Maria Zakharova, woordvoester van het Russische ministerie van buitenlandse zaken zei vorige week donderdag dat Rusland onverkort blijft eisen dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië gerespecteerd worden. Geen enkel land mag enige activiteit in Syrië uitoefenen zonder instemming van Syrië, ook niet onder voorwendsel van de bestrijding van het terrorisme. Een dag eerder had haar Chinese ambtgenote Hua Chunying in dezelfde zin een duidelijke verklaring afgelegd.

Vanaf het einde van ons noveengebied voor de vrede in Syrië heeft het Syrische leger een grote overwinning behaald in Idlib door de verovering van Khan Shaykhun. Het is de grootste stad van de provincie. Idlib zelf is slechts het kleine administratieve centrum. Turkije wilde de terroristen nog voorzien van een omvangrijk konvooi met belangrijke leveringen van wapens en munitie. De Russen hebben evenwel het eerste deel van het konvooi dat uit terroristen bestond, gebombardeerd, tot grote woede van de Turkse president Erdogan. Hiermee heeft Rusland aan Turkije duidelijk gemaakt dat Turkije niet onbeperkt terroristen kan blijven helpen. De politiek van Erdogan zal voor zijn land én voor zijn terroristen uiteindelijk ook een grote flop worden. Tegenover de

vastberaden wil van het Syrische leger schijnt nu ook de NAVO wat terughoudender te worden en de terroristen niet meer rechtstreeks te willen steunen. Al blijft de bevrijding van Idlib een zeer moeilijke opdracht (ook omdat niemand weet hoeveel duizenden terroristen daar zitten), er is eindelijk een ommekeer gekomen, en het zou nu wel eens vlug kunnen gaan, wat we van harte hopen.

Onze 'kwaliteitspers' zal wellicht de komende dagen bij de verdere bevrijding van Idlib trachten de bekende kwakkels nog eens op te laten: vermelding van de chemische aanval in Khan Shaykhun, zonder te zeggen dat het opgezet spel is van de terroristen, het bombarderen van scholen en ziekenhuizen, zonder te zeggen dat het hoofdkwartieren van terroristen zijn. Vooral zullen er weer emmers krokodillentranen vloeien om de zogenaamde 'humanitaire tragedie' door het Syrische en Russische leger toegebracht aan de bevolking. Hierbij zal geen woord geschreven worden over de massaslachtingen van de VS coalitie en de hel waarin de bevolking van Idlib tot heden geleefd heeft, dank zij de ruime steun van het westen aan de terroristen. En niemand zal in het openbaar een kritische vraag stellen aan onze gerenommeerde en gedecoreerde journalisten. Wanneer de grootste menselijke catastrofe, althans volgens onze journalisten, eenmaal voltrokken is, nl. de bevrijding van Idlib, zullen de Syriërs dansen van vreugde in de straten, zoals dit eerder in Aleppo, Douma, Deir Ezzor en Daraa al gebeurde. Of zal onze VRT uit eerlijke schaamte deze allerbelangrijkste bevrijding stilzwijgend laten voorbijgaan?

### **En dit nog**

- ❖ Ons vorig bericht met foto's en zeven video's: <http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-130/>
- ❖ Ons vorig bericht: <http://www.katholiekforum.net/2019/08/16/de-oorlog-tegen-syrie-blijft-voortduren/>
- ❖ Katholiek forum met o.a. "Gistel: katholieken schiet in actie!" voordracht van Gabriele Kuby!  
<https://mail.google.com/mail/u/0/h/uupqeq4tn7wt/?&th=16ca84213cbe96ea&v=c>
- ❖ Situatie in Idlib met foto's en 7 video's: <http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-51/>
- ❖ Bevrijding Khan Shaykhun: <http://www.novini.nl/khan-sheikhoun-toont-gelaagtheid-relatie-turkije-rusland/>
- ❖ Militaire situatie in Idlib en Noord-Hama met foto's en 13 video's:  
<http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-50/>
- ❖ Nauwe banden tussen de hoge leiders van jihadisten en de westerse geheime diensten: <http://www.oneworld.press/?module=articles&action=view&id=992>
- ❖ Zware gevechten met belangrijke overwinning voor het Syrische leger rond Khan Shaykhun: <https://www.youtube.com/watch?v=RsK0-l3DQbw&feature=em-uploademail>
- ❖ Willy Van Damme zet nogmaals onze kwaliteitskranten in hun hemd:  
<https://willyvandamme.wordpress.com/2019/08/19/syri-al-gaeda-krijgt-klappen/>. In dezelfde geest: <https://willyvandamme.wordpress.com/2019/08/20/syri-een-vergeefse-vlucht/>
- ❖ Zou één westerse leider de moed hebben om eens te luisteren naar een wijze toespraak van Poetin?: <https://www.youtube.com/watch?v=kqD8lIdIMRo>



Opruiming tussenverdiep



Zicht vanaf de weg: blij met de opruiming



Kaktussen met vruchten



Het strand voor de zusters en de kinderen (Tartous)



Het strand voor de broeders



Na de zwempartij





Middagmaal in de hal (wegens werken in refter)



Vespers in kleine kapel nieuwbouw  
(wegens werken in de kerk)



Grote inkom van kleine St. Jozefsklooster



De nieuwe "médicinale"



Een muur wordt verwijderd

P. Daniel