

Goede Vrienden,

Voor enkele weken verblijf ik in de abdij van Postel. Zondag tegen middernacht vertrok ik uit Deir Mar Yakub. Opvallend hoeveel winkels er om middernacht in Qâra nog open zijn! Hier en daar zitten mannen gezapig te keuvelen. We passeerden de Syrische en Libanese grens en arriveerden in Beiroet om naar Zaventem te vliegen. In het vliegtuig zelf kwam een man vragen of ik hem nog kende. Inderdaad, de man uit Libanon die zijn alcoholverslaving had overwonnen en nu een van de vurige leiders was van de charismatische vernieuwing in Libanon. Toen wij in Qleiat (Libanon) enkele maanden verbleven, heeft hij ons bezocht. Wij hadden twee andere alcoholverslaafden uitgenodigd en sindsdien zijn deze twee ook bevrijd. De ene noemden we "de filosoof van Qleiat", die in zijn rechterhand altijd hetzelfde blikje meedroeg, gevuld met Whisky. De andere was de zoon van een christelijk gezin uit de buurt dat we goed kenden. Op mijn vraag hoe het met hen nu gaat, verzekerde hij me dat ze het prima stellen. God zij dank. Hij zelf was destijds wereldwijd verkoper van Whisky maar nu verkoopt hij koffie en moest daarvoor eventjes naar Brussel en naar Amsterdam.

Graag wil ik nog Jean Vanier gedenken, de stichter van de 150 gemeenschappen voor de allerzwaksten uit onze samenleving. Jean Vanier stierf op 7 mei op bijna 90-jarige leeftijd. Ik heb hem verschillende malen mogen ontmoeten. Hij was de reus van de allerkleinsten, de sterke van de allerzwaksten, een held in de strijd voor de verdediging van het bedreigde en meest kwetsbare menselijk leven. Op 22 mei stierf mijn medebroeder, dorpsgenoot, studiegenoot, jaargenoot en voormalige abt Marcel Lasters, op bijna 81-jarige leeftijd. Hij stierf 's middags wanneer ik hem namiddag zou komen bezoeken. Tot aan onze priesterwijding hebben we nagenoeg alles samen gedeeld. Daarna zijn onze wegen uit elkaar gegaan. Rond de viering van ons gouden priesterjubileum hebben we terug intens contact genomen en een weldoend gesprek gevoerd. Hij was een waardige, trouwe priester en goede vriend, meer in werkelijkheid dan in woorden.

Gisteravond hebben we doorgebracht met de studenten van de NSV (Nationaal Studenten Vereniging) in de UIA, vurige jongeren die zich nog voor een ideaal kunnen inzetten. Morgen, zaterdag 25 mei houden we een voordracht in Hoogstraten, Hinnenboomgaardstraat 5/B om 18.00 u en volgende vrijdag 31 mei om, 19.30 u in St. Michiels (Brugge), Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstr 1.

P. Daniel

XIV/20

Vrijdag 24 mei 2019

Van de Syrische oorlog naar de grote crisis van de westerse beschaving

De Syrische autoriteiten vervolgen zeer behoedzaam hun militair en diplomatiek programma. Ze blijven zich verzetten tegen een éézijdige wereldoverheersing van de VS, waarbij ze gesteund worden vanaf 4 oktober 2011, het eerste Russisch-Chinees veto. Uiteraard steunen Rusland en China omdat zij het belang beseffen van het bestrijden van het terrorisme in Syrië, vooraleer het zich kan uitbreiden naar gans Azië. Vervolgens is Iran een belangrijke partner voor Syrië in de strijd tegen de Amerikaans-Zionistische agressie. En zo heeft Syrië zich voor goed gericht naar het oosten. Turkije zal uiteindelijk moeten kiezen tussen het Amerikaanse kamp dat Syrië wil ontwrichten en het Russisch-

Iranees kamp dat de Syrische soevereiniteit wil bewaren. Iran is een belangrijke versterking van het kamp van de weerstand. Naast de militaire inzet blijven de Syrische autoriteiten zich inzetten voor de interne verzoeningsbeweging o.m. door algemene amnestiedecreten. Wij blijven hopen en bidden dat dit alles eens zal leiden naar een algehele vrede in Syrië. Ondertussen blijven we (MSJM: monastery Saint James the Mutilated) de lijdende bevolking helpen overal waar we de kans en de middelen voor krijgen.

Ondertussen gaat de westerse beschaving naar een nieuwe vorm van dictatuur. Het woord dictatuur komt uit het oude Rome. Sindsdien denken wij vooral aan zwarte, bruine of rode vormen van fascisme zoals van Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot. Toch gaat de westerse beschaving zelf steeds meer naar een nieuwe vorm van dictatuur. Deze omvat: steeds meer inkrimping van de vrijheid, het afschaffen van de waarheid, het ontkennen van de natuur, het verwerpen van de natuurwet en vervangen door ideologieën, het uitwissen van de eigen geschiedenis en ontkennen van zijn wortels, het creëren van een vijand en het kweken van haat tegen deze vijand, het veranderen van de betekenis van de woorden en de taal (misdaden die "persoonlijke rechten" heten), het aanmoedigen van een uniform denken en het kweken van een verlangen naar een imperium, één alles overheersende macht. Zalig zij die geworteld blijven in Degene die kon zeggen: *"Ik ben den Weg, de Waarheid en het Leven"*. Jezus zei: *"Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult gij de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken"* (Johannes 8, 31-32).

En dit nog

- ❖ Ons vorig bericht op katholiek forum: <http://www.katholiekforum.net/2019/05/17/we-moeten-van-de-duivelse-stad-van-de-mens-met-zijn-geglobaliseerde-chaos-naar-de-stad-van-god/>
- ❖ Onze vorige nieuwsbrief o.m. op de website van Sonja van den Ende: freesuriyah.eu
- ❖ Mooi reisverslag van Rohalt en de groep vanuit het Geopolitiek Instituut Vlaanderen-Nederland, die ook het klooster Mar Yakub bezocht: <http://www.novini.nl/sancties-hinderen-wederopbouw-syrie/> Uitgebreid verslag over dezelfde reis door Sacha Vliegen: <http://www.novini.nl/syrie-staat-voor-een-gigantische-uitdaging/>.
- ❖ Foto's en een tiental video's met vroegere en nieuwere informatie: <http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-40/>
- ❖ Bewijs dat Douma "chemische aanval" in scene was gezet: het ongepubliceerde rapport van de ingenieurs van het OPCW: <https://mail.google.com/mail/u/0/h/tzhc9cqkeh2/?&th=16aca9660348b097&v=c>
- ❖ Zie de groeiende censuur in eigen land: <http://www.katholiekforum.net/2019/05/24/big-tech-censuur/>
- ❖ Dag voor het leven in Dadizele, zondag 26 mei. U kan zich nog steeds inschrijven via onze website (provita.be), email (info@provita.be) of telefonisch (015/42.28.14).