

Goede Vrienden,

We ontvingen tot heden ruim 15.000 € om mensen uit Oost-Ghouta voorlopig op te vangen. Heel hartelijk dank. Moge de Heer Jezus, die zich in mildheid niet laat overtreffen, het jullie vergelden. Graag had ik een fotoreportage ter plaatse gemaakt, maar wegens een tragische dood (zie ons bericht) zijn we heel deze week hier gebleven.

We hopen een volgende keer u een ooggetuigenverslag te kunnen bezorgen. Inmiddels geven we toch al een eerste verslag.

De islamitische staat is voorbij. Duizenden strijders, aangemoedigd door westerse mogendheden, blijven echter nog aanslagen plegen.

Ondanks alles werd Pasen 2018 in Damascus feestelijk gevierd. Mensen dansen en zingen omdat Oost Ghouta eindelijk door het moedige optreden van het Syrische leger en zijn bondgenoten (bijna helemaal) bevrijd werd. De werkelijke gruwel komt nu boven: duizenden mannen die als slaven tientallen km tunnels moesten graven totdat ze, uitgeput, afgemaakt werden. Zie hier wat het Syrische leger heeft gevonden: gevangenis en martelkamers, grote voorraden voedsel en medisch materiaal van de internationale humanitaire hulp, door de terroristen aangeslagen, een volledig uitgerust ziekenhuis, aanzienlijke hoeveelheden wapens, munitie en zelfs fabrieken, ook voor chemische wapens, gesofistikeerde communicatie... De grote nieuwsbrengrers van de "gematigde rebellen" (de 'Witte [Sc]Helmen' en het 'Syrisch Observatorium van de mensenrechten') weten hiervan niets en dus de westerse media ook niet. In hun blindheid blijft voor hen die 'verschrikkelijke Syrische dictator' de schuld van alle ellende en moet met militair geweld bestreden worden. Ze vinden het zo erg dat het Syrische leger het 'bevrijdend werk' van deze 'gematigde rebellen' heeft gestopt. En zo blijft ook onze VRT, zoals de anderen, al zeven jaar een vuile oorlog aanmoedigen om het lijden van het Syrische volk steeds schrijnender te maken.

P. Daniel

XIII/13+14

Vrijdag in de Paasweek 6 april 2018

De Paasviering

Het "Heilige Triduum" hebben we zo goed mogelijk gevierd. Op Witte Donderdag zongen we het lange morgengebed en tegen de middag kwam aboena Georges om met ons de vespers en de Eucharistie te vieren. In de Latijnse ritus valt hierbij een bijzondere nadruk op de voetwassing, zoals Johannes in zijn evangelie verhaalt. Voor de evangelist Johannes drukt de voetwassing het wezen van de Eucharistie uit. God is neergedaald en mens geworden in Jezus Christus, die voor ons geknield heeft om onze voeten te wassen. In de byzantijnse liturgie is er na de Eucharistie nog een hele ritus rond het altaar. Alle gewaden worden verwijderd van het marmeren altaarblad dat met water wordt begoten. De priesters beginnen met hun

handen en dit water het altaar te reinigen. Nadat het afgedroogd is wordt er olie en parfum op gegoten. Opnieuw wrijven de priesters met hun handen het altaarblad in en opnieuw wordt het afgedroogd. Dan pas wordt het altaar weer met mooie doeken bedekt. Vanaf nu wordt er niet meer gebeld of geluid tot aan de paasnachtviering. De verwittiging gebeurt met een ratel en de kinderen willen heel graag op de gestelde tijd met de ratel rondlopen. Het avondgebed is zo lang dat het onderbroken wordt door het avondmaal. Na het avondmaal duurt het gebed ongeveer tot middernacht. Hierin is ook een ritus van de kruisiging voorzien. Sommigen blijven daarna heel de nacht waken. Ook vrijdag wordt het lange morgengebed in twee delen verdeeld, waarmee het grootste deel van de voormiddag gevuld is. Normaal is deze nacht het zomerruur ingegaan (wat in Europa zondag al is gebeurd) maar wij verzetten het uur pas op de middag. In de vroege namiddag zingen we de vespers. Vooraan in de kerk ligt het "epitafios", een mooi geborduurd en met gouddraad versierd doek dat de graflegging van Jezus weergeeft en met bloemen is omgeven. Na de vespers is er een processie met het epitafios en daarna gebeurt de kruisafneming. Jezus wordt op het epitafios gelegd, omgeven door vele en verschillende kruiden en rijkelijk met parfum besproeid. Het doek wordt dicht gedaan nogmaals met veel parfum. Zoals er met Kerstmis een grot gemaakt wordt, zo wordt er voor Goede Vrijdag een graf gemaakt, waarin Jezus wordt neergelegd en een (symbolische) steen wordt er voor geplaatst. De byzantijnse liturgie wil het hele gebeuren van Jezus' lijden en sterven uur na uur volgen en gedenken. Op vrijdagavond gingen we naar de parochiekerk in Qâra om met de christenen aldaar de vespers van vrijdag en de matinen van zaterdag te zingen, waaronder de begrafenis gevierd wordt. Deze dienst van twee uur is een liturgisch hoogtepunt en het kerkje zat ook overvol. Het is zowat het omgekeerde van bij ons in Vlaanderen. Doorgaans is de kruisverering van Goede Vrijdag in de Latijnse liturgie de minst bezochte dienst. Hier is het blijkbaar een zeer populaire dienst waar nagenoeg iedereen aan deelneemt. Zaterdag was een echt stille dag. Er werd overal rustig gepoetst en pas in de namiddag kwamen we in de kerk om de vespers te bidden. Deze bevatten 15 (soms zeer lange) lezingen en daarna volgde nog de lange "Hadjmeh" of "aanval". Dat is eigenlijk het eerste deel van de byzantijnse paaswake. In deze "Hadjmeh" wordt de aanval uitgebeeld van Jezus op het Rijk van de duivel. De priester slaat met het kruis driemaal op de buitendeur van de kerk en roept om open te doen voor de "Koning van de Glorie". Binnen staat iemand die de duivel speelt en vraagt wie die Koning dan wel is. Pas na de derde keer gaat de deur open en treedt de priester met de gelovigen zingend binnen. Hierna hadden we alle tijd om de Latijnse paaswake van 23.00 u voor te bereiden en te vieren. Hoewel sommige kinderen tijdens deze nachtwake al op het tapijt in de kerk in slaap gevallen zijn, worden ze weer springlevend wanneer na de dienst het ritmisch versje weerklinkt dat heel de paastijd bij iedere gelegenheid driemaal gezongen wordt: "Al Massiechoe kam..." = de Messias is verrezen. In de refter werd er dan nog gezongen en gedanst tot 2 uur in de morgen. Uiteraard was het op paasdag zelf heel de morgen bijzonder rustig. Om 14.00 u hielden we buiten in de zon en in de schaduw het middagmaal.

Twee onwrikbare pijlers

Het christelijk geloof steunt op twee onwankelbare historische feiten: Jezus' Kruisdood en Jezus' Verrijzenis. In heel de oudheid is er geen enkele biografie die nog maar in de verte de historische betrouwbaarheid benadert van de biografie van Jezus volgens de evangeliën. En er waren zoveel oppermachtige keizers die niet liever wilden dan vereeuwigd worden door een legertje van schrijvers, terwijl Jezus maar gold als een terdoodveroordeelde slaaf. De vier evangeliënen schreven vanuit hun eigen gezichtshoek en voor hun eigen publiek. De verschillen zijn eerder aanvullingen. Bovendien wijst deze verscheidenheid op het feit dat er nooit enige poging geweest is om van de authentieke biografie een geforceerde eenheidsversie te maken. Om Jezus' Kruisdood als vaststaand historisch feit te aanvaarden, hoeft je geen geloof te hebben, een beetje historische kennis volstaat. Er is wel geloof nodig om hiervan de betekenis te begrijpen: Hij is gestorven voor onze zonden.

Van Jezus' Verrijzenis wordt dikwijls gezegd dat niemand dit heeft zien gebeuren en dat is juist. Wie heeft de schepping zien ontstaan? Wie was afgevaardigde waarnemer toen het heelal ontstond? Al decennia wordt ons gezegd dat het gebeurde door een "Big Bang". Een Braziliaanse geleerde komt ons nu uitleggen dat er nooit een "Big Bang" bestaan heeft en dat aan een uitdijend heelal een inkrimpend heelal vooraf is gegaan. Dit betekent dat het ontstaan van het heelal ons overstijgt, maar daarom is het niet minder een historisch feit. Het is te gek wanneer iemand zou zeggen dat hij niet wil genieten van het met blote voeten door het gras lopen omdat hij het ontstaan van de natuur niet kent. Al blijft dit inderdaad (nu nog of voor altijd?) ons begrip overstijgen, wij leven iedere dag van de natuur. Hetzelfde geldt voor de verrijzenis. Kort na Jezus' dood heeft de vreugde van zijn Verrijzenis zich over heel de wereld als een explosie verspreid. Het werd overal de onverwoestbare levenskracht van christenen, zelfs wanneer ze met massa's hiervoor werden gefolterd en gedood. Was dit het resultaat van een fantasie van de apostelen, die zelfs na Jezus' Verrijzenis zelf niet eens geloofden? Of konden zij met een massa kapitaal de hele wereld "fake news" doen geloven, zij die nagenoeg niets anders bezaten dan hun bootje en hun visnet (niet eens internet)? Of bezaten zij een wereldomvattende macht, invloed en organisatie als een soort Bilderberggroep in het kwadraat om aan allen op te leggen dat ze nu moeten zeggen en schrijven dat Jezus verrezen was? Zo kunnen we blijven doorgaan. De enige mogelijke uitleg voor die wereldwijde explosie van geloof in Jezus' verrijzenis is het historische feit van de Verrijzenis van Jezus. Dit wil zeggen dat alles precies gebeurd is zoals Jezus gezegd heeft: dat Hij zou sterven op het Kruis, dat Hij drie dagen later zou verrijzen en dat Hij zijn Geest zou zenden om hiervan te getuigen. En de enige zinvolle bijbelcommentaar is deze: de evangeliënen bedoelden wat ze schreven en ze wisten waarover ze het hadden.

Pas wanneer we deze twee onwrikbare historische feiten aanvaarden, kunnen we spreken van een "dagelijks sterven aan onszelf" vóór het historische moment van onze aardse dood en van een "dagelijkse verrijzenis van ons hart" voorafgaand aan de uiteindelijke verrijzenis van het lichaam aan het einde der tijden. En iets van dit geestelijk sterven en van deze geestelijke verrijzenis hebben ook wij juist deze week mogen meemaken.

Een schokkend paasverhaal

Een christelijke familie, die heel nauw met onze gemeenschap verbonden is heeft drie zonen, waarvan twee soldaat zijn. De oudste is al jaren geleden als soldaat gekidnapt en daarover is geen enkel nieuws. De andere soldaat, Samer mocht met Pasen 2016 vrij nemen. Hij was samen met zijn tweeling broer in de sacristie verantwoordelijk voor de groep kinderen, de misdienaars. Na Pasen keerde Samer naar zijn eenheid in Aleppo terug en werd eveneens door terroristen gekidnapt. De ouders zijn zeer moedig en vooral de moeder blijft zich met de glimlach inzetten. Samen met een andere christelijke vrouw komt ze dikwijls een dag bij ons in de keuken helpen en ze geniet er van als wij hun eten lekker vinden. Tweede paasdag 's morgens kregen we van de kolonel, die verantwoordelijk is voor deze streek, de mededeling dat deze tweede broer, Samer dood teruggevonden werd in een kuil. De jongen was vrijdagavond al gevonden maar er werd gewacht om het nieuws nu pas mee te delen. Bovendien was het lichaam al in een ver gevorderde staat van ontbinding en is hij wellicht al minstens anderhalf jaar geleden gedood. De kolonel vroeg of wij de ouders op de hoogte wilden brengen. Tweede paasdag twee jaar geleden vernamen de ouders het bericht van de kidnapping van Samer. Op dezelfde dag (29 maart) vernemen ze nu zijn dood. 's Morgens gingen we met een deel van de gemeenschap naar de ouders en de moeder ontving ons, zoals steeds, met grote jovialiteit en blijdschap. Toen haar het nieuws van de dood van haar zoon werd meegedeeld barste ze in snikken uit en zakte in de zetel neer. Heel de voormiddag stroomden mensen toe en de meeste vrouwen weenden luid. De beide ouders komen uit een zeer grote familie zodat overal rondom broers, zusters, neven en nichten wonen. Zelf wonen ze in een groot huis met een vierkant atrium dat overdekt is met één grote druivelaar. Geleidelijk verdeelde de groep zich in twee. Binnen zaten de vrouwen en baden het rozenhoedje, buiten zaten de mannen. Dat wisselde af en toe wanneer mannen eerst de moeder kwamen condoleren. Ondertussen was het al twee uur voorbij en de moeder wilde niet dat iemand wegging zonder eten. Er was inderdaad een echt middagmaal klaargemaakt. Toen iemand vroeg of ik niet even wilde rusten, riep ze haar zoon en die bracht me naar de kamer waar nog het bed staat van Samer. Op zijn bed heb ik dan even gerust. Gebroken van smart blijft de moeder zich bekommeren om de anderen. Om vijf uur was het de plechtige dienst van tweede paasdag, waar we allen naar toe gingen. Hierin werd speciaal gebeden voor Samer. Op het einde van deze Eucharistie werd, zoals naar gewoonte, het Evangelie van de verschijning van Jezus gelezen in zoveel mogelijk talen, waardoor de verspreiding van het geloof in de verrezen Christus over heel de wereld wordt verzinnebeeld: Hebreeuws, Latijn, Grieks, Arabisch, Aramees, Armeens, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees... het Nederlands hadden we niet bij de hand! Daarna wandelden we terug naar het huis van de ouders van Samer om afscheid te nemen.

De volgende dag was het een indrukwekkende begrafenisdienst (geen Eucharistie). Er waren wellicht evenveel mensen buiten als in de kerk: vele soldaten, vele moslims. De vicaris-generaal samen met de parochiepriester leidde de dienst. Ook de orthodoxe priester Paisios was aanwezig. De kist was met de Syrische vlag bedekt. Na de dienst werd de kist door soldaten naar het kerkhof gedragen en bij

ieder kruispunt werd de kist hoog opgeheven en enkele keren rondgedraaid. Alleen mannen gaan mee naar het kerkhof. Voorop het kruis, de Syrische vlag en een mooie grote foto van de jongen. Eerst werd nog hulde gebracht aan de jongen, waarbij vermeld werd waar hij dienst gedaan heeft om die plaatsen te bevrijden. In het oorverdovend applaus dat hierop volgt, voel je de pijn en de fierheid van een volk omwille van zijn martelaars, die hun leven gaven voor hun volk. Onder weg werd dikwijls "Al massichoe kam..." (= Christus is verrezen) gezongen, mogelijk voor het eerst op die wijze in de moderne geschiedenis van Qâra. Op het kerkhof zijn er nog enkele gebeden vooraleer de kist in de grafkelder wordt gezet en deze kelder wordt dichtgemetseld. Twee soldaten vuren een aantal salvo's af. Daarna gaat men terug en iedereen is uitgenodigd voor de maaltijd in de twee grote zalen naast de kerk: rijst met kip, yoghurt en flessen water. Vrouwen en mannen apart. Dezelfde jonge mannen die in de kerk dienst doen zie je hier zorgen voor het eten, samen met nog een aantal moslims als vrijwilligers. Uiteindelijk helpt zowat iedereen mee. Een hele rij soldaten eet staande en na tien minuten zijn ze klaar. Er wordt opgeruimd en weer klaar gezet. De volgende dag én de dag daarna gingen we de familie nogmaals condoleren, zoals het hier de gewoonte is. Weer in de grote zalen naast de kerk, mannen en vrouwen apart. In de mannenzaal, de eigenlijke parochiezaal staan tegen de muren overal statige zetels voor een veertigtal personen. Het mooie is dat heel het dorp komt condoleren en de overgrote meerderheid is moslim. De mannen groeten, meestal omhelzen vader en zoon en nemen ergens plaats of praten wat onder elkaar. Velen zijn gewoon gekleed, anderen dragen een lang gewaad, in 't zwart, grijs, bruin of wit. Sommigen hebben een Arabische sjaal om hun hoofd, meestal rood en wit met een dubbele zwarte tulband. Velen hebben hun gebedssnoer in de hand. Ondertussen wordt een klein tasje koffie geschonken. Je ziet dat de mensen echt meeleven. En vandaag, vrijdag werd de Eucharistie gevierd. Nagenoeg iedereen – behalve de kinderen - is in het zwart of donker. Na de Eucharistie worden broodjes gezegend die uitgedeeld worden en daarna is het nogmaals condoleren in de twee zalen.

Al is de dood van Samer schokkend en bijzonder pijnlijk, deze viering is een hulde aan het Leven, aan Christus die uit de doden is opgestaan en aan ieder gelovige die met Christus zijn leven geeft voor de anderen. En het lijkt wel alsof vele moslims die deze viering met hart en ziel meeleven, van ditzelfde christelijk geloof doordrongen zijn.

Voor een van de minsten...

Onze energie gaat nog naar een goede tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oost Ghouta. Onze gemeenschap heeft de zorg opgenomen van ongeveer 25.000 mensen. Voor de gezondheidszorg hebben we 3 ambulances en 2 'hospitainers' (mobiele hospitalen) ter beschikking gesteld, die dag en nacht werken met 7 dokters-specialisten (5 overdag en 2 's nachts). Aan de ambulances staan mensen in rijen te wachten omdat velen wonden hebben die moeten verzorgd worden. Dank zij de financiële hulp kunnen we ruimschoots voor het nodige medisch materiaal zorgen. Er wordt nu ook dagelijks eten gegeven voor zowat 10.000 mensen en we hopen dit spoedig te kunnen uitbreiden voor de 25.000. Van onze kaasmakerij hebben we al 2 ton yoghurt kunnen uitdelen. Kinderen die een ei krijgen, weten niet wat dat is. Zo

iets hebben ze nog nooit gezien. In N Ghouta zijn 6 hulpcentra opgericht. In één ervan (binnen kort in een tweede) zorgen wij voor de nodige hulp. Grote zorg gaat naar de hygiëne om te vermijden dat er een epidemie zou uitbreken. Er is inmiddels gezorgd voor de installatie van grote lavabo's, waar de mensen zich kunnen wassen. Er zijn mobiele wc's en vuilbakken. Moeder Agnes-Mariam coördineert de hele organisatie, dan volgt onze Zaki en zijn vrouw Sylvia en tenslotte is er voor ieder onderdeel een verantwoordelijke. Samen zijn het 70 personen die als één enthousiaste ploeg samenwerken en niet naar hun uurwerk kijken als er grote nood is. In het centrum van Ghouta worden nog mensen vastgehouden. Moeder Agnes-Mariam en Zaki zijn in de buurt op verkenning geweest. Het is een gebied waar scherpschutters nog doden. Allen hopen op een spoedige totale zuivering.

Zo is er dagelijks verkeer tussen ons klooster en Damascus. En maandagavond hadden ze vanuit Damascus een moeder bij met haar dochttertje, die wij gaan opvangen. Beiden zijn even mager, maar erg levendig en opgewekt. Het meisje is 7 jaar maar zo klein dat het veel jonger lijkt. De kinderen hebben dit meisje meteen opgenomen. Het is nog nooit naar school geweest. Ze waren het enige christelijk gezin te midden van moslims die door de djihadisten zeven jaar lang werden geterroriseerd en dit christelijk gezin kreeg het meest te verduren. Vrouwen en kinderen zijn nu bevrijd, de mannen worden nog even gecontroleerd omdat er vele terroristen zijn die zo willen ontsnappen. De vader heeft bij bombardementen wonden opgelopen en zal hopelijk vlug vrij zijn om zich met zijn gezin te verenigen. Moeder wil het kind laten dopen. Toen een Syrische zuster aan het kleine meisje vroeg of ze niet bang geweest is bij die bombardementen, antwoordde het meisje spontaan: "*God beschermt mij*".

Eén gezinnetje opvangen, is dat geen druppel op een hete plaat? Zul je vragen. Ik herinner me een interview met Moeder Teresa van Calcutta. Een journalist prees haar omdat zij zulk een grootse organisatie had opgezet die aan duizenden van de allerarmsten en duizenden stervenden een waardige opvang biedt. Moeder Teresa wees dit radicaal van de hand en antwoordde dat zij maar één arme had opgevangen en daarna nog één en zo verder. In zijn rede over het einde der tijden spreekt Jezus over de scheiding die er zal zijn tussen goeden en kwaden. Zij die Hem hebben verzorgd zal Hij uitnodigen in zijn Rijk. Wanneer zij verwonderd vragen wanneer ze Hem verzorgd hebben, zal Hij antwoorden: "Al wat je een van deze minste broeders van mij gedaan hebt, heb je Mij gedaan" (Matteus 25, 40).

En dit nog

- ❖ Ons vorig bericht weer zeer rijkelijk met 13 video's geïllustreerd: 2 video's tonen hoe de VS wapens in Syrië en bij de terroristen geraken; Trump en de kroonprins van Saoedi-Arabië; Preemptive Love Coalition; Megakeuken van de paters Jezuiten in het klooster van de Zusters Franciskanessen Missionarissen van Maria in Aleppo, die we bezochten, (zie ons bericht van XII/41 van 13 oktober 2017). We bezochten toen ook onze eigen megakeuken buiten Aleppo, in al Wahah, die nog meer dan driemaal groter is; bevrijding van Harasta; interessante kijk in een van de ontdekte chemische

laboratoria van de terroristen; Rusland houdt er rekening mee dat de VS Syrië willen aanvallen; chemische wapens als valse vlag en interessant getuigenis over Bachar al Assad; 3 video's over vergiftiging als valse vlag met een straf getuigenis: komaan, naïevelingen, wie gelooft nu dat Poetin een spectaculaire vergiftiging gaat plegen op totaal onbelangrijke mensen, vlak voor de presidentsverkiezingen en zijn wereldcup voetbal?!
<http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-68/>

- ❖ We vinden ons bericht van vorige keer in het Italiaans:
<http://oraprosiria.blogspot.it/2018/03/lettera-di-padre-daniel-chiediamo-aiuto.html>
- ❖ Nog 9 video's: beelden van het Syrische leger; Harasta helemaal vrij, terroristen en familieleden gaven hun zware wapens af, lieten gevangenen vrij en mochten vertrekken: beelden van Afrin en Ghouta; 3 video's van juichende mensen, samenwerking tussen soldaten en burgers; 400 terroristen van Faylak al-Rahman geven zich over en geven kostbare informatie: 3 video's van burgers die hun dankbaarheid uiten jegens het leger en Bachar al Assad:
<http://www.golfbrekers.be/oost-ghouta-een-stapje-dichter-bij-de-wapenrust-3/>
- ❖ Een duidelijke video over de schandelijke leugens van de "vrije westerse pers": <http://www.golfbrekers.be/er-bestaat-in-het-westen-geen-vrije-pers/>
- ❖ Twee video's over de "rebellens" die Oost Ghouta verlieten voor Idlib:
<http://www.golfbrekers.be/dovemansgesprek-met-gematigde-rebellens/>
- ❖ Drie video's; 2 over John Bolton die oorlog wil met Iran; hoe alle Amerikaanse oorlogen beginnen onder een valse vlag: <http://www.golfbrekers.be/na-syrie-wordt-iran-aangepakt-change-the-regime/>
- ❖ Hoe waarheidsgetrouwe informatie systematisch genegeerd wordt op het hoogste internationaal vlak: <http://www.golfbrekers.be/dr-bashar-jaafari-roepende-in-de-vn-woestijn/>
- ❖ Afrin, 5 video's; een video van Turkse propaganda met schoolkinderen, 4 video's die getuigen van de werkelijkheid van de gruwel van Tukiye:
<http://www.golfbrekers.be/ottomanisering-van-afrin-regio/>
- ❖ 5 video's; 4 over het overbrengen van de terroristen naar Idlib. Verschillenden getuigen dat ze zich bedrogen voelen door Saoedi-Arabië en het vrije Syrische leger: <http://www.golfbrekers.be/maak-kennis-met-de-syrische-oppositie/>
- ❖ Een waardevol getuigenis van wat er in Syrië gebeurt, krijgt in het westen geen gehoor: <http://www.golfbrekers.be/aan-mijn-berichten-wordt-hier-weinig-aandacht-besteed/>
- ❖ Vier video's met pakkend getuigenis van de onafhankelijk Britse journalist Tom Duggan in Damascus: <http://www.golfbrekers.be/tom-duggan-vraagt-bevrijde-kindjes-naar-hun-ervaringen-hoop-en-toekomst-plannen/>
- ❖ 15 video's: Verrassende aankondiging van Trump om spoedig uit Syrië te vertrekken; bedenkingen van Ron Paul: waarom komen de troepen dan niet terug?; militaire info van Turkije; Turkije en VS in Syrië; weer poging van chemische aanslag; Syrië wil de integriteit van zijn grondgebied helemaal herwinnen; Syrische leger onderschept truc met wapens en chemisch

materiaal ... van Salisbury!; hoe Rusland aanslag verijdelt; 3 video's van burgers die getuigen hoe blij ze zijn door het leger bevrijd te zijn; feestelijke evacuatie; vieringen van Witte Donderdag en Palmzondag:

<http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria/>

- ❖ 4 video's: verrassende mededeling van Trump terwijl de realiteit het tegendeel bewijst; bezorgdheid van Rusland over zwaar materiaal van de VS in Syrië; VS bouwen nieuwe illegale militaire basis nabij oliebronnen; Pentagon lijkt in Syrië te willen blijven: [http://www.golfbrekers.be/eerst-zien-sta,n van Houckieen-dan-geloven/](http://www.golfbrekers.be/eerst-zien-sta,n-van-Houckieen-dan-geloven/)
- ❖ 15 video's: 2 video's voor de vreugde om het vertrek van de rebellen; foto van een botsing; 2 video's van massa's achtergebleven wapens; 2 video's van Oost Ghouta bevrijd; rebellen die burgers blijven bedreigen met explosieven; aanval op coalitiesoldaten – genocide van Turkije; meer VS troepen in Manbij; dood van VS soldaat; Trump bevriest geld voor Syrië; welkom aan bevrijde burgers; paasviering in Aleppo; dankbaarheid jegens Russische soldaten; Syrisch meisje zingt: Geef onze kinderen terug, geef ons vrede: <http://www.golfbrekers.be/voorzichtig-optimistisch/>
- ❖ 2 video's over Ukraine met uitleg van journalist Stan Van Houcke: <http://www.golfbrekers.be/kruitvat-oekraïne-toekomstig-navo-lid/>
- ❖ 10 video's: lied over vrede; autobaan Oost Ghouta bevrijd; 3 video's over vertrek van terroristen; oorlogsrapport; wat het Syrische leger allemaal ontdekt!; 3 video's over Paasvieringen en paasvreugde: <http://www.golfbrekers.be/voorzichtig-optimistisch-2/>
- ❖ Een verhelderend artikel in het Duits: <http://www.golfbrekers.be/wereldmachten-in-syrie-eigen-belang-eerst/>
- ❖ Vanuit de huidige leugencampagne tegen Rusland stelt Joan Coxse, *US Dirty War On Syria*, dat er in iedere oorlog leugens verteld worden, maar dat het niveau nu een nooit eerder geziene dieptepunt bereikt heeft in dienst van een "*Amerikaans kapitalisme, een uit de hand gelopen monster dat onze wereld verwoest*".
- ❖ Graag willen we de Stichting Hand in Hand voor Syrië in Nederland aanprijzen. Zij hebben reeds vele containers met hulpgoederen gevuld en bezorgd. Hun bankrekening: NL20TRIO0338870148 T.N.V. STICHTING HAND IN HAND VOOR SYRIE.
- ❖ We hopen op deze tentoonstelling in Postel, eind deze maand, aanwezig te kunnen zijn en we zullen graag contact nemen met alle mensen die langs willen komen:

SOLIDARITEITSEVENEMENT

TEN VOORDELE VAN

MAR YAKUB

FOTOTENTOONSTELLING SYRIË

PRESENTATIE

'OORLOGSDAGBOEK DEEL II'
DOOR DANIËL MAES

ZATERDAG 28 APRIL VAN 13.30U TOT 18.00U

ZONDAG 29 APRIL VAN 11.00U TOT 18.00U

EXTRA OP ZATERDAG

PRESENTATIE 'HET DAGBOEK VAN GRANATEN IN DAMASCUS'
DOOR ONDERZOEKJOURNALIST JENS DE RYCKE

LOCATIE

RAFAËLZÁAL IN GASTHOF DE BEIAARD, ABDIJLAAN 28, 2400 MOL

 Monastery of Mar Yakub
In the Desert of Damascus

 vos
VOOR VLANDEREN
EN WERELD

 mol
MOL
MUSEUM OF LOCAL HISTORY