

MARS VOOR HET LEVEN! 31 maart 2019, om 14u30
Plaats: vertrek op het Poelaertplein te Brussel.

Beste vrienden,



LATEN WE STAPPEN OPDAT ZE
ZOULDEN LEVEN!

- Opdat er minder ongewenste zwangerschappen zouden zijn, vragen we om experimenteel seksueel gedrag van jongeren niet te normaliseren, maar in plaats hiervan hen bij te brengen dat het ontdekken van vruchtbaarheid en seksualiteit hand in hand gaat met het dragen van verantwoordelijkheid binnen een duurzame relatie.
 - Opdat vrouwen eerlijke informatie zouden ontvangen over de alternatieven voor abortus.
 - Opdat een groter budget wordt toegekend aan mensen met een handicap.
 - Opdat deze mensen beter worden geïntegreerd in de maatschappij.
 - Opdat het beroep van de arts, dat erin bestaat te verzorgen en niet een einde te stellen aan het leven, wordt beschermd.
- Voor een beleid dat sterk investeert in palliatieve zorgen. Dat euthanasie op een persoon nooit een oplossing zou zijn voor zijn fysiek of psychisch lijden.

Een internationale mobilisatie die de waardigheid van iedereen verdedigt. Vanaf het station is het 15 min wandelen naar het Poelaertplein. Dus naar Brussel treinen is een makkelijke optie.

HARTELIJK WELKOM!

[Facebook evenement >>](#)

[Facebook pagina >>](#)

[Website >>](#)